

Styrelsen för den ideella föreningen Uppsala Makerspace får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet det brutna räkenskapsåret 2014-09-15 till och med 2014-12-31.

Inledning

Uppsala Makerspace bildades i september 2014 och därmed motsvarar denna verksamhetsberättelse endast 3 och en halv månad. Viss utåtriktad verksamhet har skett i form av workshops och arbetet med att hitta lokal har påbörjats. Kontakter till olika organisationer har tagits och pengar har sökts från Uppsala kommun.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Matthias Palmér - Ordförande

Mats Karlsson - Ledamot

David Hennerström - Ledamot

Manuel Umlauf - Ledamot

Eleonor Grenholm - Ledamot

Björn Grundström - Ledamot

Erik Hansson - Ledamot

Gabriel Fornaeus – Ledamot

Revisorer

Johannes Lundberg

Erik Zachrisson

Kommitéer och arbetsgrupper

Under 2014 bestod valberedningen av Christoffer Ramqvist. Utöver detta har inga arbetsgrupper formerats utanför styrelsen.

Medlemsutvecklingen

Delvis på grund av den korta tiden som föreningen funnits och delvis på grund av krångel med banken så kom inte kassahantering igång innan årskiftet. En följd av detta är att inga medlemsavgifter togs in under 2014 och därmed tillkom heller inga medlemmar.

Dock har vi haft en lista med intresserade som växt och kring årskiftet fanns cirka ett 80-tal individer på listan.

Verksamhet

Styrelsen började med att organisera sin egen verksamhet och har etablerat en mailinglista för kommunikation, en delad folder för dokument och ett ärendehanteringssystem för att kunna följa upp det som ska göras. Därtill har styrelsen delat upp sig i 6 grupper med motsvarande ansvar och arbetsförderling. Nedan följer några av de viktigaste framstegen:

Lokaler och bidrag

Styrelsen har varit i kontakt med Uppsala Universitet, Musikfabriken, Uppsala kommuns fastighetsförvaltningsbolag IHUS, NCC för att kolla upp om olika lokaler. Flera har varit positiva men meddelat att de inte har något att erbjuda för närvarande. Endast Musikfabriken har kommit med ett konkret förslag om lokal. Styrelsen har valt att avvakta med förslaget från Musikfabriken då det är rimligt att ta fram ett flertal alternativ innan man går vidare och tar beslut.

Styrelsen har också skickat in en ansökan till Uppsala kommun om hyresbidrag till 2015, inget svar har erhållits ännu.

Hemsida och kommunikation

Hemsidans texter har uppdaterats i flera omgångar. Hemsidan har också fått en ny trevligare design som är lättare för ögonen. En kalender med föreningens aktiviteter har lagts upp på hemsidan för att ge bättre översikt om vad som är på gång. Vid tillfällena har medlemmar berättat om Uppsala makerspace på både lokalradion och på Uppsala hackathon. I samband med de workshops som hållits på biblioteket (se nedan) har reklamlappar satts upp med information om föreningen.

Aktiviteter

Under hösten annordnades fyra workshops på Uppsala stadsbibliotek med olika inriktningar:

1. Rita i CAD och skriv ut i 3D
2. Saker som rör sig: Robotar, quadcopters och radiostyrda bilar
3. Hemautomatisering – gör ditt eget smarta hem
4. Barnhack – barn kan också programmera!

Alla workshops var uppskattade och hade en strid ström av besökare, gissningvis mellan 30 och 60 besökare per tillfälle. Många medlemmar tog också tillfället i akt att dyka upp och lära känna varandra.

Föreningens ekonomi

Under 2014 har föreningen inte haft någon ekonomi.

Föreningens tillkomst

Under våren 2014 träffades ett antal personer i olika hotell lobbys för att jobba tillsammans via initiativet Guerilla Office. Atmosfären var engagerande, inte bara för nätverkande och entreprenörskap utan också för att utbyta idéer. Ett återkommande tema var vad som saknas för att göra Uppsala som stad mer engagerande. Ideen om ett Uppsala makerspace kom upp tidigt som något som flera var intresserade av.

Då datorfestivalen Birdie började närma sig och frågan ställdes explicit om ett Uppsala makerspace skulle kunna finnas där beslöt Matthias Palmér och Björn Grundström att kalla till

ett första möte den 8 maj och annonserade det via en facebookgrupp som skapats en tid innan av Johannes Lundberg för att samla intresserade. På första mötet dök förutom Matthias och Björn också Erik Zachrisson och Christian Axelsson upp, det togs beslut om att sätta upp en hemsida, ha träffar varannan vecka för att attrahera fler personer samt att vara med på Birdie. På efterföljande möte dök 11 personer upp, däribland Eleonor Grenholm, Erik Hansson, Manuel Umlauf och Mats Karlsson som sedermera kom att ingå i styrelsen. Antalet personer på mailinglistan och facebookgruppen växte snabbt och ett flertal personer var med och visade upp 3D-skrivare och andra verktyg på Birdie.

Mötena var inspirerande med en blandning av berättelser om projekt som olika personer jobbade med och funderingar hur nästa steg såg ut. Framförallt hur man skulle hitta en lämplig lokal och i vilken form man skulle organisera sig. Efter sommaren hade gruppen intresserade växt till ett 40 tal personer och medlemsmötena ändrade för en tid karaktär till att fokusera om hur en ideell förening skulle utformas. Stadgar utarbetades och föreningen konstituerades den 15 september med en styrelse på 8 personer.

I samband med att styrelsen bildades flyttades det administrativa arbetet med att få till rutiner för föreningen, leta efter lokal, hantera medlemskap och utåtriktad information till olika grupper inom styrelsen. Samtidigt fortsatte medlemsmöten att hållas varannan vecka som förut, men nu med ett mer renodlat fokus på att prata om olika ideer, projekt, teknik osv.

Ett av de första makerspace aktiviteter som styrelsen engagerade sig i var att hålla fyra workshops på stadsbiblioteket. Syftet var att komma igång med skapande verksamhet, lära av varandra, visa upp för omvärlden att Uppsala Makerspace finns samt också försöka värva nya medlemmar.

I slutet på året hade antalet intresserade på mailinglistan och facebookgruppen växt till ett 80-tal. Kontakter hade också tagits med kommunen, landstinget, regionförbundet, studieförbundet, och Uppsala Universitet i ärenden kring bidrag, lokaler och samarbeten. Vid årsslut var inget ännu konkret beslutat, men intresset från både enskilda individer och organisationer var omistagligen stort och engagerande.

Slutord

Styrelsen är nöjd över det arbete som skett på den korta tid man haft på sig under 2014. Sannolikt kommer nästa år att se helt annorlunda ut med ett större fokus på lokalfrågor, fler aktiviteter, en riktig ekonomi och tillströmning av medlemmar.